

Ansager Turist
Rugvænget 13, 6823 Ansager
Tlf. 75 29 70 17
E-Mail: ansagerturrist@ansagerturist.dk
www.ansagerturist.dk

Danske Seniorer Billund
Arne Pallesen 20833845
Ar.nipa@hotmail.com

3 dage til Ærø, Langeland og Sydfyn

Den 29. april til 1. maj 2020

Kl. 7.30 afgang fra Idrætscentret Kærvej 501 Billund. Vi kører til Svendborg, hvor vi tager færgen til Ærø. Ombord nyder kaffen og et rundstykke

På Ærø vil vi nyde vores madpakker. I Ærøskøbing møder vi vores **guide**, som er med os hele dagen på Ærø. Han tager os med på de små hyggelige veje ud forbi **Strandhuse**, på vejen herud kan vi se de små badehuse. Vi kommer også forbi den gamle herregård **Søbygård** som har en voldgrav rundt om hovedbygningen.

Vi kommer også til **Marstal** som er Ærøs største by, og en meget stor søfartsby. Man har stadig et skibsværft og søfartsskole.

Sidste stop på turen bliver i **Ærøskøbing**. Hvor vi tager færgen til Svendborg her skal vi på hotel Christiansminde.

Dag 2

I Svendborg mødes vi med vores guide. Her går turen over Tåsinge og Siø til Rudkøbing her går vi en lille byrundtur og hører om byens historien.

Turen fortsætter ud i det blå, hvor vi ser på det kønne langelandske landskab med landets største koncentration af stendysser og de karakteristiske hatbakker.



Ved Bagenkop får vi historien om de vilde heste, inden vi vender og kører nord på igen.

I Stengade mellem Tranekær og Rudkøbing ligger en tobakstørrelade, som er bygget i slutningen af 2. verdenskrig af husmand Hans Hansen. Her kan du se og snuse til vaskeægte tobaksplanter og læse om det langelandske tobakseventyr og den danske tobaksavl i krigsårene.

Vi kører op forbi Tranekær, hvor vi hører om Slottet. Dansk frokost er madpakker som vi nyder inden vi kommer tilbage til Svendborg.

Eftermiddagen står i Bowlings tegn. Der vil blive en lokal tur for gæster der ikke spiller bowling.

Dag 3

Vi forlader hotellet, og kører til Forsorgsmuseet i Svendborg. For 100 år siden lå der fattiggårde og arbejdsanstalter i tusindvis overalt i Europa. I Svendborg ligger én af de allersidste, som er bevaret. I 1872 slog fattigvæsenet i Svendborg stolt dørene op til "Svendborg Købstads Arbejds- og Forsørgelsesanstalt". I folkemunde kun kaldet Fattiggården. Her blev de fattigste og socialt udstødte borgere indlagt.

Gennem de 102 år fattiggården var i drift, har der boet tusindvis af mennesker her. Nogle gange var de indlagt her i få dage eller uger, andre gange i måneder eller endda årevis.

Efter besøget nyder vi vores frokost på restaurant Børsen som er kendt for sin Martha stue. Vi kender hvis alle filmen om skibet m/s Martha.



Første stop efter frokosten bliver på **Hørvævmuseet** væves der på 100 år gamle maskinvæver. De stammer alle fra det nedlagte **Tommerup Væveri** og er et stykke dansk industrihistorie, som bliver gjort levende af et stort antal frivillige. Her fremstilles damaskduge, servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de gamle mønstre.

Ansager Turist
Rugvænget 13, 6823 Ansager
Tlf. 75 29 70 17
E-Mail: ansagerturrist@ansagerturist.dk
www.ansagerturist.dk

Hørrens dyrkning og bearbejdning fra plante til vævetråd er selvfølgelig også en del af udstillingen, og der fortælles om vævningens historie, som er illustreret med den store samling af væve fra vikingetid til computerstyring.

Vi kan også vælge at besøge Hørvævmuseets nabo, som er en stor Skoda bilmuseum.

Her nyder vi vores kaffe ved bussen inden turen forsætter hjemad.

Pris kr. 3000,- ved min 40 gæster + evt. enkeltværelsestillæg kr. 400,-



Prisen dækker: buskørsel, ophold i dobbelt værelse med 1/1 pension fra rundstykke første dag til kaffe sidste dag, frokost er inkl. madpakker, guider og entreer, færge til Ærø, bowling.

Sidste tilmelding senest den 16.03.2020